

Vijf jaar onterecht gevangen

René Smits

2013-06-17 12:34:05.0



René Smits

Het dagelijks nieuws over Iran wordt gedomineerd door de impasse over zijn nucleaire programma en de presidentsverkiezingen.

Meer over dit onderwerp

[Lees column in het Engels - Five years unjustly imprisoned](#)



[Olie licht lager na Iraanse verkiezing](#)



René Smits



Voor banken is Iran in de eerste plaats relevant vanwege de **financiële sancties** die van toepassing zijn. In Westerse media wordt besproken of een presidentskandidaat die als ‘conservatief’ bekend staat, in staat zal zijn om het strikt autoritaire systeem te hervormen en te zorgen voor meer welvaart.

Er zijn goede redenen om met de lange en trotse geschiedenis van Iran rekening te houden bij het omgaan met de Islamitische Republiek, **zoals een voormalige militair uit Oman in de Financial Times betoogde**. Maar er is nog meer reden om aandacht te besteden aan een bedenkelijk aspect van de Iraanse heersers: **hun volledige minachting voor vrijheden**, met name de vrijheid van godsdienst, en dan in het bijzonder waar het de grootste religieuze minderheid betreft.

Iran is de bakermat van het **Bahá'í-geloof**. Dit is een onafhankelijke wereldreligie wiens stichter gelijkheid van mannen en vrouwen predikte en de gelijke waarde van alle geloofsrichtingen. Overal ter wereld leven Bahá'ís. Hun religie van tolerantie en hoop trekt volgelingen onder alle volken. Hun leiders, bestaande uit mannen en vrouwen, zijn democratisch gekozen vanuit de gelovigen, met een hoogste bestuursorgaan in **Haifa** (Israël). De meer dan 300.000 Bahá'ís in Iran worden geconfronteerd met **systematische vervolging**.

Heilige plaatsen worden vernietigd en het levensonderhoud van gelovigen wordt ondermijnd. Studenten mogen geen tentamens doen, omdat ze hun religie moeten invullen op het examenformulier, waarop slechts plaats is voor drie monotheïstische godsdiensten, niet voor de vierde monotheïstische religie die de Bahá'ís aanhangen. In Iran worden Bahá'ís ervan beschuldigd ‘de zionistische entiteit’ (Israël) te helpen omdat hun hoogste bestuursorgaan bijeenkomt bij het heiligdom van Bahá'u'lláh (1817-1892) - de naam betekent ‘Heerlijkheid van God’ -, die verbannen was naar wat destijds de verste en duisterste plek in het Ottomaanse Rijk was, die tegenwoordig toevallig in Israël ligt, een staat die in 1948 werd opgericht.

In 2008 werden zeven Iraanse Bahá'í-leiders gearresteerd. De zeven zijn sindsdien zonder behoorlijk proces onder onmenselijke en vernederende omstandigheden vastgehouden. In de afgelopen maand is wereldwijd een oproep uitgegaan voor hun vrijlating. Deze oproep kwam van politici, religieuze leiders en anderen, van Zuid-Afrika tot Oostenrijk en vele andere landen, waaronder met name ook van Islamitische leiders.

Het is tijd dat de westerse regeringen hun stem nog luider verheffen voor de vrijlating van de zeven, en van alle andere gewetensgevangenen in Iran, en voor vrijheid van godsdienst en meningsuiting in de Islamitische republiek. Deze mensen verdienen nu in vrijheid te worden gesteld: Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli en Vahid Tizfahm.

Bron: <http://fd.nl/economie-politiek/columns/rene-smits/345511-1306/vijf-jaar-onterecht-gevangen>